

We hebben het heerlijk gehad, +/- 500 foto's geschoten, lekker gegeten enz. **We waren 29 april t/m 5 mei 2007 in Mhofu.** Wij gaan zeker terug! Alles is perfect gegaan, de Big Five gezien, mede dankzij Kobus, dat is een gamedrive chauffeur In Marloth Park woont. Zijn vrouw is makelaar bij het kleine supermarktje. Erg goed en van 0600 tot 1800 en zeer betaalbare game drive. Marloth Park is ons erg goed bevallen, alleen was er elke keer geen geld te pinnen en het grote zwembad was dicht dus hebben we bij het Watergat (Bushrestaurant) gezwommen.



Tanja Brian Jamie en Rene van Berkel



impala



bromvogel met jong

neushoorn (wit) in Kruger

Komatipoort is een dorpje geheel naar onze wens, aardige mensen, lekker sfeertje, en lekker simpel zoals wij ook zijn. Op Mhofu hebben we genoten van alle dieren die in de ochtend en avonden voorbij kwamen, we zijn niet erg uitgerust want we waren meestal om 0600 uur op omdat we dan wakker werden van de dieren!



Afrikaan sluipt zijn kapmes



blouapies



bushbok bij (vogel)voederplaats



maraboe



olifant in KNP



neushoorn in KNP

Onze kinderen, 6 en 10 jaar, vonden het ook helemaal geweldig. De dieren bij het huis, de safari's enz. Wij hebben de ene dag b.v. een safari gedaan en de andere dag naar Komatipoort en zwemmen. Dit concept werkt goed bij ons en onze kinderen.

Bob moet de groeten hebben van het nagapie en de blouaapjes die **de vernieuwde carport** helemaal te gek vonden hihi.



de nieuwe carport



de Afrikaanse carport is klaar!



Mhofu in mei 2007



Rissikstraat in Komatipoort

Eten is een paradijs in Zuid-Afrika, de mensen maken hier nog echt werk van! Toppie die Bushburger, ja lekker ben ruim 3 kilo aangekomen. Al met al voor herhaling vatbaar.





Lucky family (luipaard in boom....!)

Groetjes Tanja, Rene, Brian en Jamie.
