

De familie van den Heuvel waren in Mhofu van 25 juli t/m 14 augustus 2007.

Jullie huis was bijzonder, precies goed, niet zo overdadig groot waardoor je je ongemakkelijk gaat voelen in dat land met die grote tegenstellingen tussen rijk en arm. **We zijn erg positief over de ervaringen in Zuid Afrika en Mhofu**, we zullen graag een verslag en foto's doorsturen naar jullie. We hebben echt veel dieren gezien, nu ik de foto's aan het bewerken ben zie ik weer hoeveel we gezien hebben. We hebben zelfs bovenop een hyenanest gestaan toen de volwassen dieren terugkwamen!

De uitbundige begroeting was erg mooi om te zien. Nu maar weer wennen aan het leven hier. Zoals ik geschreven heb in jullie boek in Mhofu, waren de zomers in Nederland maar als de winters in Zuid Afrika. Het Krugerpark was indrukwekkend maar het **indrukwekkendst was het eten op de veranda in de avond**, en dan geritsel horen en dan komt er zomaar een beest voorbij, een kudu of een giraffe. Of kijken naar het nagapie of naar de vogels. Of je hoort leeuwen in de verte, of nijlpaarden. Dat was toch eigenlijk spectaculairder dan het Kruger. Bedankt voor het beschikbaar stellen van het mooie Mhofu, succes met de verdere verhuur en misschien tot ziens.

Hier hun verslag en foto's!

Marloth Park Zuid-Afrika

Wij, Marca en Erich en de kinderen Merijn (12) en Tijmen (8), zijn 3 weken naar Mhofu in Marloth Park geweest. De vakantie en het verblijf was op meerdere aspecten bijzonder. Het huis Mhofu was een bijzonder leuk huis. Het huis was ruim genoeg en comfortabel en we voelden ons er erg thuis.



De rit van Johannesburg naar Marloth Park was lang genoeg om te wennen aan het verkeer in Zuid Afrika. Het viel op dat de verkeers deelnemers erg beleefd waren. Het duurde even voor ik in de gaten had dat je geacht werd op de vluchtstrook te rijden als de achterliggende auto je wilde inhalen. Vrijwel altijd werd je daarna door even knippen bedankt voor het uitwijken.

Uiteindelijk aangekomen bij Roelie en Fritz en inderdaad hartelijk ontvangen. Roelie en Fritz brachten ons naar Mhofu waarna we eindelijk konden

en toen maar even uitgestapt om me te oriënteren. Ik hoorde iets vrij dicht naast me en keek om, bleken we vlak naast een rustig etende giraffe te staan die zich niets van ons aan trok.



De eerste dag in Kruger Nationaal Park was een indrukwekkende dag met kuddes buffels, olifanten en leeuwen die een buffel verorberden. Uiteindelijk moesten we nog aardig haasten om op tijd bij Malelane te zijn. Onder de brug lagen veel krokodillen in de avondzon te genieten.



De avonden hebben we doorgebracht op de veranda van Mhofu, waar we regelmatig getrakteerd werden op onverwachte ontmoetingen met Kudu's en giraffen. Het Nagapie was ook elke avond aanwezig. Ook overdag was er veel te zien in de tuin van Mhofu.



De ontmoetingen met dieren in de tuin van Mhofu vond ik eigenlijk bijzonderder dan de dieren in Kruger, daar verwacht je dieren,

in de tuin van Mhofu was het elke keer weer een cadeautje. Vrijwel alle dieren waren leuk, bavianen waren wat minder.

Ze kwamen een keer als een bende bandieten door de tuin stormen. Alles werd bekeken en leeggeroofd, vanaf dat moment hadden we altijd een stok in de buurt.

We hebben een driedaagse tocht door het Kruger Nationaal Park ondernomen. Overnachten in [Skukuza](#) daarna naar Satara en op de terugweg nog langs Olifantskamp net boven het midden van het park. In Satara hebben we een avond safari gedaan waar we een olifant in 'must' (gevaarlijk) en 2 stellen parende leeuwen zagen. De safari was indrukwekkend omdat het avond was en we verder steeds minder auto's zagen.



De nachten in Zuid Afrika zijn ook indrukwekkend, de lucht is zwart en bezaaid met sterren. de melkweg is duidelijker zichtbaar en er zijn met het blote oog ettelijke sterrenstelsels te zien.



De tocht van [Satara](#) naar [Olifants](#) in de vroege ochtend was mooi. Het landschap is anders meer savanne. Veel buffels gezien en als klap op de vuurpijl zagen we 3 hyena's die langs de weg liepen. Ze leken te willen oversteken. We stopten en de hyena's staken inderdaad vlak voor de auto over waarna ze, tot onze verbazing, onder de auto onder de weg doken. Daar bleek een soort drainage buis te liggen met daarin een nest hyena's. De begroeting van de jongen was bijzonder om te zien, we hadden spijt dat de videoaccu leeg was. Het hyena gelach was voortdurend te horen.









We hebben ook tochten in de omgeving gemaakt. Zo zijn we wezen goud zoeken in Barberton (een heel klein beetje gevonden).

Het landschap in Swaziland was mooi. Het was hoger en opener met veel rode aarde en bomen met rode bloemen. We hebben een dag door Swaziland getrokken. Het restaurant van het bezoekerscentrum bij de dam werd gerund door een Hollandse die na jaren als backpackster is blijven hangen in Swaziland.





God's Window was ternauwernood aan de gigantische bosbranden ontsnapt. We hadden een paar dagen brandlucht geroken maar er geen acht op geslagen. Veel suikerriet akkers werden afgebrand door de boeren maar dit bleek achteraf veel erger te zijn geweest. De omgeving van God's Window en de Pinnacle waren desolaat en zwartgeblakerd.

De hoogtepunten in Kruger waren: de neushoorns of renosters, de cheetah 's die bijna een bushbok verschalkte, de olifanten, de giraffen, de Baobab.





De laatste dag door het park, nog even langs Afsaal waar de eigenaar buiten op het terras enigszins gespannen rondkeek. Een kudde olifanten liep langs de randen van het terras.

Het landschap bij Komatipoort, Marloth Park (die Krans) en bij Kruger.



We zagen maar 1 slang, dat was dan ook de meest giftige slang van Afrika, de zwarte Mamba.



We maakten een foto en reden daarna voorzichtig dichterbij voor nog een foto. In een flits was de slang verdwenen, ze kunnen zo'n 20 km/u! Toen we dat later tegen Fritz vertelden schrokken we met terugwerkende kracht omdat Fritz informeerde of we vooral toch wel het raam dicht hadden! De foto hadden we hangend uit de auto genomen, blijkbaar is de slang nog gevaarlijker dan we al dachten.





De reis was, zoals al een paar keer geschreven, indrukwekkend. **Mhofu was prima, precies goed**, huiselijk en niet te groot waardoor je je niet zo ongemakkelijk voelt in dat land met die tegenstellingen tussen arm en rijk. De mensen waren erg vriendelijk en **we hebben ons geen moment ongemakkelijk gevoeld**.

Kruger was mooi maar de omgeving minstens zo mooi en Swaziland, Barberton en de omgeving van God's Window zijn zeer de moeite waard.

De 'winter' in Zuid Afrika is qua weer en temperatuur prachtig. **Waren de zomers in Nederland maar als de winters in Zuid Afrika**.

Het landschap in de winter is kaler en droger, niet zo weelderig, daar staat tegenover dat je meer dieren ziet en de temperaturen draaglijker zijn.



Mhofu is een aanrader, dit stukje eigenlijk te kort om alles te vertellen, zoveel gezien, zoveel ervaren. Wij wensen toekomstige huurders een goede tijd.

Erich Marca, Merijn en Tijmen

We hebben veel aan de tips in het logboekje in Mhofu gehad. Vooral Ngwenya lodge was voor de kinderen een succes, eindelijk even rondrennen en springen met de trampoline, andere kinderen ontmoeten. Het terras en restaurant was voor ons erg leuk. Kobus, Fritz en Roelie (eigenlijk alle Zuid Afrikaanse mensen) waren erg aardig en deden hun best ons te helpen. Wij willen jullie dan ook erg bedanken voor het 3 weken uitlenen van jullie vakantie huis.

De groeten voor Fritz en Roelie. Merijn mist met name Fritz een beetje!

Onze 1ste Vlaamse gasten waren van 23 juni t/m 29 juni 2007 in Mhofu.

Dag Ivo en Wilma,

Laatste dag toch de zebra's en de giraffe op jullie pad gezien. We hebben fantastische tijd gehad en hebben uw huis herdoopt in Mhofu-leeuwenhuis. Wat we in KNP tijdens 13 dagen (laatste dag wel) echt niet konden zien hebben we aan de omheining wel gezien: 4 avonden leeuwen ttz 3 avonden een gezin van 11 leeuwen (elke avond op andere plaats maar toch te spotten als je het traject deed) en laatste avond recht op jullie pad nog 2 leeuwen. Hieronder: de foto's en het verslag!

Dag 1 (zaterdag)

Na aankomst rond 17 uur werden we hartelijk ontvangen door Roelie en Fritz. Na de rondleiding in Mhofu zijn we gaan eten bij het restaurant Watergat (bar/restaurant). Daar hebben we een Genet kat gezien toen we op het terras rustig zaten te eten.



Femke en Alex bij Hippo-pool KNP



Blouaap bij Mhofu



Alex, Magda en Boris bij Malelane brug



Dag 2 (zondag)

Algemene rustdag. Naar Komatiewoord gereden en daar onze boodschappen gedaan en natuurlijk iets gekocht bij Mildo de woodcarver (zeer mooie spullen). Daar zijn we iets kleins gaan eten in een sport bar (rustig en gezellig). In de namiddag hebben we aan hek/draad aan het kamp met zicht op het Kruger Park een familie leeuwen zien liggen (Om juist te zijn 1 leeuw, 6 leeuwinnen en 4 kleintjes.). Deze avond hebben we voor de eerste keer het befaamde "nagaapie" gezien. Ook zijn we gaan eten in de Phumula-lodge in het Marloth Park. Daar hebben we heel lekker en veel gegeten.



Boris op de Seekoeilaan



Femke relaxen bij Mhofu



Femke bij Lookout-point



Femke op de Malelanebrug KNP

Dag 3 (maandag)

Een dagje Kruger park. We kwamen aan omstreeks 05.50 aan de Crocodile bridge gate en daar stond al een "file" van wagens aan te schuiven om binnen te mogen. De leuke/speciale dieren die we die dag gezien hebben zijn: Honey Badger/ Jackal/ Serval Kat!!! Voor de rest was het een gewone dag Kruger met olifanten, giraffen, zebra's,... Deze dag ook weer het nagaapie gezien, als ook 2 bokjes en zebra's in de tuin! Aan "den draad" waren de 11 leeuwen van de dag ervoor weer van de partij!!!!



Genetkat bij Mhofu



Boris en Magda



Dag 4 (dinsdag)

Rustdag. Een half dagje naar Malelane geweest en iets gaan eten in het Italiaans "restaurantje" Dulce Bar naast de Spar! Fantastisch lekker, gezellig en vriendelijke mensen. Van daaruit even naar de poort van Berg en Dal gereden en onderweg een "African Art" winkeltje tegengekomen waar we weer verschillende spullen hebben gekocht. En in de late namiddag terug "aan den draad" waren de leeuwen van de dag ervoor weer van de partij!!!!



Stinkdier



Kill leeuw en wrattenzwijn bij Mlondozidam

Dag 5 (woensdag)

Kruger Park, weer vroeg aanschuiven en uiteindelijk gewoonweg niks speciaals gezien. Daarna zijn we eens een kijkje gaan nemen in de Ngwenya Lodge. Zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen en iets te eten. Wij hebben er pizza gegeten en die was heel heel lekker! Bij terugkeer bij Mhofu waren de zebra's én de giraffe present aan het hek om ons te verwelkomen. Deze avond spijtig genoeg geen leeuwen aan het hek in Marloth Park.



Dag 6 (donderdag)

Kruger Park, zelfde routine als dagen ervoor. Na een voormiddag van zoeken naar leeuwen, ... gingen we terug door en reden we naar Malelane om daar nog iets te gaan eten bij de befaamde Dulce Bar. Van daaruit weer naar poort in Berg en Da / Malelane. Na zoeken en zoeken naar dieren reden we dan (toch een beetje teleurgesteld) terug naar de gate. En dan!!! Net voor de gate zien we een zeer mooi, jong LEOPARD!!! in een open veld. We hebben dit dier toch wel een 5 minuten kunnen bewonderen (vanuit de auto) voor het er vandoor ging. En zo was onze dag weer goed!



Bushbok in de avond

Dag 7 (vrijdag)

Onze laatste dag om te kunnen genieten van Mhofu en Kruger. Dus snel snel weer naar Kruger. Daar hadden we direct het geluk om aan het kamp van Lower Sabie 2 leeuwen te zien die duidelijk op jacht waren. Na een tijdje verdwenen ze in het riet dus reden wij ook maar door. Na ontbijt te hebben gegeten in Lower Sabie reden we richting Satara. Na een paar kilometer zijn we afgereden naar de "Mlondozi dam". Daar hadden we een schitterend view over een mooie vlakte. Na een tijd kwam er in de verte een leeuw in te voorschijn. Deze kwam steeds dichterbij en dichterbij en je zag dat ze op jacht was. En het is daar waar we **onze eerste echt live KILL** hebben gezien (warthog). Dit was natuurlijk een schitterend afscheid van onze reis dus reden we op ons gemak terug naar de Crocodile bridge. Maar onderweg naar daar zagen we terug een kill (die net had plaatsgevonden). Op dezelfde plaats als deze morgen. Daar zaten leeuwen te eten van een buffel!!! Zo zijn we dan toch terug geraakt in het Mhofu huisje en terug terechtgekomen in het restaurant in Bush centre. Dit was de ideale afsluiter van een mooie en leuke vakantie.

PS:u begrijpt dat we weg waren van de leeuwen aan Crocodile-river zodat we het huis hadden omgedoopt tot "ons Mhofu-leeuwenhuis".
Er was in Marloth evenwel ook veel en regelmatig wild te zien. Ook regelmatig naar de Look-out gaan kijken.

Gewoonweg: we hebben ons fantastisch geamuseerd.

Bedankt.

Alex, Magda, Femke en Boris.