

## Mhofu deel 1

Donderdag en Vrijdag. 15 en 16 maart 2018

Dag 1 en dag 2: Van Amsterdam naar Marlothpark Mhofu

Na een vlotte vliegreis landen we om 7:05 uur in Johannesburg.

Het duurde een tijdje voor we door de douane waren, de efficiëntie is hier ver te zoeken. Vervolgens de auto opgehaald een Hyundai Tucson, lekker makkelijk tenslotte rijden wij hier thuis ook in, maar dan wel de basic versie. Maarten mist zijn cruise control vooral omdat er hier heel vaak op snelheid wordt gecontroleerd. De eerste 200 km 5x controle met een laser gun en vervolgens zag je om de 30 km controle van de verkeerspolitie. Het lijkt wel Nationale Controle dag hier.

Het is weer even wennen aan een auto met het stuur links. De ruitenwissers gaan dan ook weer regelmatig aan om richting aan te geven. Niet alleen het stuur zit aan de linkerkant, ook de bediening zit net andersom. Gelukkig gaat het links rijden weer soepeltjes.

Om 11:00 uur zijn we gestopt bij Millys restaurant, op aanraden van de verhuurders van ons huis. Millys is gelegen aan een grote forelvijver. Tijdens onze lunch begon het behoorlijk te onweren, je zag de vissen door de regen omhoog springen uit het water. Ik heb gekozen voor de Bobotie en Maarten voor de gebakken forel. Het eten is hier prima maar de Bobotie was super.

Bij Malalane hebben we bij de Spar boodschappen gedaan voor een aantal dagen, want we gaan braaien.

Aangekomen bij Mhofu werden we welkom geheten door Laurika en rondgeleid door het gezellige huis. We waren er nog maar net of onze eerste gast kwam langs een bushbokje met jong. Moeder bok pakte een stukje appel uit de hand, het jong keek op veilige afstand toe. Ondertussen is het hier flink aan het onweren en zo af en toe valt het licht een paar seconden uit. Het is erg benauwd en warm ca. 29 graden, een hele overgang na de kou in Nederland. Gelukkig hebben we airco in het huis en dat maakte het snel behaaglijk.

Er is geen Wifi hier wel een Mifi router, maar die krijg ik tot nu toe niet aan de praat, morgen maar eens verder proberen.





Zaterdag

Dag 3: Krugerpark 17-03-2018

Nadat we er vrijdagavond vroeg ingedoken waren, zo'n nachtje in het vliegtuig hakt er behoorlijk in, waren we pas om half 8 wakker.

Na het ontbijt zijn we naar de Crocodile gate gereden van het Krugerpark en hebben daar onze Internationale Wildcard gekocht, deze konden we betalen met onze creditcard. We kregen een afdruk van de aanvraag mee als bewijs dat we betaald hebben, de originele card krijgen we later toegestuurd.

De controle bij de gate is best wel streng, alles moet open, de achterdeuren, de achterklep, zelfs de koelbox. Ondanks dat we wat later waren was het niet druk in het Krugerpark en hebben we veel moois gezien. Het is in dit jaargetijde behoorlijk groen en dat maakt het spotten van de dieren wat moeilijker dan in september/oktober als alles kaal is. Er waren weer veel hoogtepuntjes, we zagen olifanten, giraffen en duizenden impala's, een cheeta met 3 jongen, helaas wat te ver voor onze telelens en een leeuw die vlak voor onze auto langs liep. Maarten moest snel zijn raampje dicht doen want hij kon hem bijna aanraken.

Vervolgens zijn wij naar het huisje Mhufu terug gereden en hebben een rondje gemaakt langs de winkels en bij een restaurant een biertje en een margarita gedronken.

's Avonds hebben we de braai aangestoken en buiten in het donker, het is hier al om half zes donker, onze avondmaaltijd gegeten. De temperatuur is heerlijk, het was vandaag wel bewolkt maar toch ruim 25 graden. Deze dag is weer omgevlogen. Het internet is hier heel erg slecht, tot nu toe krijg ik de Mobiele wifi niet werkend. Maandag is het internetcafé geopend en ga daar eens kijken of ik mijn blog kan uploaden.







Zondag

Dag 4: Krugerpark 18-03-2018

Vanochtend op Zuid-Afrika tijd opgestaan, dat wil zeggen vroeg, om half zes waren we wakker en om zes uur op weg. Zoveel dieren als we gisteren zagen, zo rustig was het vanmorgen. We zagen een paar neushoorns en giraffen in de verte en zelfs de impala's lieten het afweten. Het is zondag, dus misschien ook rustdag voor de beesten hier.

Na de middag toch nog wel veel gezien, o.a. een kudde buffels, lui onder de bomen en heel in de verte een glimp van een luipaard. Zodra er bekend is dat er een luipaard gezien is komen de safariwagens van heinde en ver aanzetten. Het was zo druk dat niemand meer een meter voor of achteruit kon. Helaas meer dan een glimp werd het niet.

Vervolgens zagen we nog een kudde olifanten de weg oversteken en bleef er een olifant op zijn gemak voor de wagen lopen.

Vanmiddag lekker even rust bij het huis en vanavond gaan we een hapje eten bij Phumela. Maarten een T-bone en ik de spareribs en deze waren heerlijk. Toen we naar het huisje reden was het al donker, je ziet hier dan in de koplampen van je auto heel veel beesten lopen, we kwamen zebra's, impala's en allerlei loopvogeltjes tegen.





Maandag

Dag 5: Krugerpark 19-03-2018

We komen al in het Zuid-Afrikaanse ritme, dat wil zeggen, vroeg op en vroeg naar bed. We proberen zo rond 6 uur het Krugerpark binnen te rijden. Vandaag gaan we niet zo'n lange dag maken want we willen vanmiddag even relaxen. Dit was de bedoeling, maar vandaag hebben we een super dag gehad, wat zijn we verwend!. Het begon al met een groep leeuwen direct na de ingang. Vervolgens giraffen, koedoes, zebra's, wildebeesten, honderden olifanten, nijlpaarden, apen, een krokodil en als kers op de taart nog een leeuw naast ons in het gras van de berm. We werden getipt dat er een paar kilometer verder een leeuw was gezien, dus wij daar naar toe. Iedereen was aan het zoeken maar kon hem niet vinden. We wilden al verder rijden, totdat Maarten ineens iets naast de auto in het hoge gras zag liggen en dat was dus de leeuw. Hij lag lui te gapen, tot er een vrachtwagentje aan kwam rijden, dat nogal kabaal maakte. De leeuw besloot het hazenpad te kiezen en liep op zijn doolie gemak langs onze wagen het bos in. Opeens kwam er nog een tweede leeuw aan deze heeft hier ook ergens gelegen en wij stonden er dus recht voor, zo goed gecamoufleerd zijn die beesten. Al met al kwam er niets van even relaxen 's middags en hebben we de dag weer grotendeels in het Kruger doorgebracht.







Dag 6 Kruger: 20-03-2018

Vandaag gaan we al heel vroeg op pad, we worden om half vijf opgehaald voor een gamedrive van een dag. Het begon al goed om 3:00 uur maakte ik Maarten wakker, zo van we moeten opstaan. Oeps foutje bedankt, ga nog maar een uurtje slapen. Maarten lukte dit nog wel, helaas was ik al te veel wakker. Om half vijf werden we opgehaald door William voor een hele dag gamedrive in het Krugerpark. Voor Maarten ook wel eens relaxed want dan hoeft hij niet te rijden. We zaten achterin de wagen, voor ons zaten al twee andere stelletjes. Precies om half zes reden we het Kruger binnen, het was nog schemerig en we kwamen gelijk een groep leeuwen tegen die in het gras aan het rusten waren. Hier een tijd staan kijken. Het voordeel van een safariwagen is dat je een stuk hoger zit dan in een personenwagen, dus kijk je overal overheen en daardoor kan je alles goed zien.

Vervolgens verder gereden en opeens zagen we allemaal impala's uit de bosjes rennen, vluchtgedrag. William bleef even staan om te kijken wat er aan de hand was en plotseling werden we omsingeld door een roedel wilde honden. Hij vertelde dat hij de laatste dagen aan het zoeken was geweest naar deze wilde honden, maar dat ze zich niet zo vaak laten zien. Een hele tijd bleven ze rond de auto lopen, we zaten echt op de eerste rij. Vervolgens hebben we nog twee hyena's gezien, onze ochtend kon niet meer stuk.



Hierna kregen we ontbijt, wat moet ik hiervan zeggen, we hebben maar wat gehaald in het restaurant want we moesten toch wat eten.

Je merkt dat, wanneer het warmer wordt, de beesten zich minder laten zien, we zagen nog wat olifanten en een leeuw die de weg overstak, ze dook in het hoge gras en liet zich niet meer zien. 's Middags nog een neushoorn en twee mannetjesleeuwen die verstopt lagen onder de bosjes. William vertelde ons nog dat er twee neushoorns per dag werden afgemaakt voor de hoorn, dit is belachelijk veel, ondanks de strenge controle hier. Inmiddels was het al drie uur en tijd om naar huis te gaan. Het was een mooie

De dagen zijn zo wel gevuld met aapjes en beestjes kijken.





Maandag

Dag 7: Kruger 21-03-2018

Het wordt haast eentonig, om te lezen dan, voor ons niet hoor. Vandaag weer een tijd in het Kruger doorgebracht. Het is vandaag een Nationale Feestdag dus we dachten dat het wel wat drukker zou zijn. Dat was niet het geval, we vinden het opvallend rustig in het Kruger de afgelopen dagen. Soms rijd je een hele tijd alleen over binnen weggetjes voordat je weer een andere auto tegenkomt. Wij zijn vandaag iets later gestart, op ons gemak opgestaan en om 7 uur reden we het Kruger binnen. Je leeft hier zo anders dan thuis, vroeg naar bed en vroeg weer op. Eigenlijk is 7 uur al wat te laat om het park binnen te rijden, want je bent ook wat tijd aan de controle kwijt, de meeste activiteit vindt plaats in de vroege uurtjes. Het was vandaag heel erg warm. De temperatuur gaf 35 graden aan en de meeste dieren lieten het dan ook afweten en zochten al slapend de schaduw op. De eerste uren was er weinig tot niets te zien. Opeens zagen we twee safariwagens met een bloedgang de andere kant op rijden en dat betekent meestal dat er iets te zien is. Wij er achteraan want er was een mannetjes leeuw gezien, slapend onder een boom vlak langs de weg. Er is hier een WhatsApp groep in het park en zo horen de safariwagens en anderen wat er gespot is. Helaas voor ons geen internet, dus ook geen WhatsApp. Vervolgens nog een paar slapende wilde honden langs de kant gezien en een paar olifanten en dat was het eigenlijk wel.

We zijn toen maar eerder naar ons huisje gegaan. Lekker even een boekje lezen en wat relaxen. Maarten doet ondertussen even zijn ogen dicht, zegt hij. Ik hoor hem hier snurken. (Lol). Straks de braai aansteken met een lekkere entrecote erop. Een keer raden waar we morgen naar toe gaan.





Woensdag

Dag 8: Kruger 22-03-2018

Vanochtend regende het toen we vertrokken en het was zwaar bewolkt, het was 'slechts' 21 graden en dat al 's morgens vroeg. We dachten dat de beesten wel wat actiever zouden zijn met de regen, maar niets was minder waar. We zagen heel weinig grote zoogdieren, maar de vogels lieten zich wel goed zien, dus vanochtend zijn we echte vogelaars geworden en die zijn hier in het park volop. Deze vogelaars hebben fototoestellen met daarop een lens van een halve meter, daar kunnen wij met onze 300 mm lens niet tegenop. Je ziet hier ook auto's rijden met achterop een bordje van 'Don't stop, I am watching birds'. Als je een auto aan de kant stil ziet staan, dan denk je dat er wat te zien is, maar deze mensen kunnen uren staan turen naar een plas water waar allerlei vogels komen drinken.

Wij hebben dus achtereenvolgens een uil, een secretarisvogel, een adelaar, een roller, een visarend en struisvogels gefotografeerd.

Hierna zijn we het park uitgegaan om boodschappen te doen in Komatipoort. Hier zit een geweldig mooie Spar waar van alles verkocht wordt. We hebben dus weer even onze voorraad aangevuld en onze benzine, want die rondjes Krugerpark zorgen ervoor dat we hier regelmatig moeten tanken. Gelukkig kost de benzine hier rond de euro per liter.

Toen naar het internet café gereden om de blog online te zetten, heb ik de blog zo

goed als klaar valt hier het internet uit, dus kunnen we nog niets online zetten.  
This is Africa, het internet is nog steeds heel erg slecht overal.

Vervolgens terug gereden naar het Kruger, het is vanaf ons huisje maar 20 minuten rijden. Misschien dat we meer geluk hebben in de namiddag. Het miezerde nog steeds en de beesten lieten zich nog steeds niet zien, op het laatst besloten we nog een zijpad in te slaan, plots zagen we een familie Hyena rondlopen, 2 volwassenen met 2 kleintjes. Moeder lag heerlijk naast de weg om de kleintjes te laten zogen. Ze trok zich niets aan van onze auto die vlak naast haar stond. Hier hebben we een tijd naar gekeken. Maar de tijd tikte door, om 18:00 uur moet je het Kruger uit zijn, dan sluit het grote hek en mag er niet meer in het park gereden worden. Ben je te laat dan moet je een behoorlijke boete betalen.

Vanavond simpel een hotdog gemaakt en lekker in het huisje opgegeten, we hadden geen zin meer in koken of uit eten.

Wanneer het hier regent dan ruikt de omgeving naar de Oude Rivierahal in Blijdorp, een hoge luchtvochtigheid met daarbij de geuren van alle bomen en grassen. Heerlijk om te ruiken.









Donderdag

Dag 9: Kruger 23-03-2018

De dag begon weer met regen, dikke druppels, wat het zicht een stuk minder maakt. De temperatuur liet het ook een beetje afweten het was 'slechts' 17 graden en dat zou het de hele dag blijven. Het eerste uur was het heel erg rustig. Wij werden aangehouden door een tegemoetkomende auto die ons vertelde dat er verderop leeuwen lagen. Maarten zijn auto aan de kant gezet en turend door de verrekijker die beesten bekeken, door mijn open raampje. Dikke druppels regenden binnen op mijn schoot, gelukkig had ik een handdoek bij mij, zodat ik nog enigszins droog bleef. Nadat we hier een tijd gekeken hadden, besloten de leeuwen om op het gemakje het bos in te lopen de andere kant op. Wij reden dus ook maar door, een paar honderd meter verder liep er ineens een groep leeuwen over de weg, of dit nu dezelfde of een andere groep was is ons een raadsel, maar we reden er op gepaste afstand achter aan. Tot de leeuwen het zat waren en verdwenen in het hoge gras.

Onze weg vervolgd en het bleef bij wat impala's en wat mooie vogeltjes. We zijn gaan lunchen in Berg en Dal wat niet echt een aanrader is. Zo goed als de hamburger in Lower Sabie smaakte, zo matig was deze hier.

Volgens het bord, waarop iedereen aan kan geven wat er gezien is, was er op de weg waarop wij net gereden hadden een luipaard gezien. Deze staat nog steeds hoog op ons verlanglijstje, dus besloten we dezelfde weg terug te rijden. Het luipaard hebben we niet gezien, maar wel een drietal uiterst zeldzame en heel schuwe zwarte neushoorns. Deze beesten laten zich niet vaak zien. William onze gids vertelde ons dat hij ze bijna nooit ziet, hoogstens 1x in de 6 maanden, wij dus in de 6 dagen. Het waren er drie, twee volwassen zwarte neushoorns en een jong. Toen ze de auto hoorden schoten ze al snel de bosjes in en verdwenen uit het zicht, gelukkig hebben wij nog de foto's als bewijs. De rode plek, wij dachten dat hij gewond was, blijkt een soort merkteken te zijn, volgens William die wij later nog tegenkwamen.

Onderweg zagen wij ook nog de jonge hyena's, die dappere pogingen deden om een groep impala's op te jagen. Ze maakten nog niet heel veel indruk, maar ja, jong geleerd is oud gedaan.

De hele rit heb ik zitten turen in de bomen of er geen luipaard in verstopt zit, je zou toch denken dat hij liever op een tak zit dan met zijn buik in het natte gras. Helaas leverde dat geen luipaard op maar wel een stijve nek van het turen.

's Avonds wat eten bij Phumela en voor 20 rand wat Wifi gekocht, konden we even

een berichtje doorgeven aan het thuisfront dat het echt niet gaat lukken om de blog online te zetten, omdat de Wifi router nog steeds niet werkt.  
Morgen maar eens naar de internetwinkel in Komatipoort om het daar weer te proberen.







Zaterdag

Dag 10: Kruger 24-03-2018

Vanochtend waren we wat later wakker en dus ook wat later in het park. Het is nog steeds een beetje druilerig weer, maar volgens het weerbericht wordt het weer droog en warm.

Vandaag een hele afstand afgelegd, maar de beesten lieten zich niet zien, het is geen dierentuin dus je moet wat geluk hebben. Vandaag was het geluk niet met ons. We zagen twee keer leeuwen in de verte, impala's, zebra's een enkele giraf en 2 olifanten in 5 uur tijd. We besloten dus maar vroeg terug naar het huisje te rijden en boodschappen te doen in Komatipoort, zodat ik de blog daar eindelijk online kan zetten.

Wat het dit jaar met mijn blog is weet ik niet, maar de internetwinkel was net gesloten, dus weer geen blog online.

Hierna heerlijk buiten gezeten bij ons huisje en nog een stukje langs de rivier gewandeld, maar daar was het eigenlijk te warm voor, het is inmiddels al weer ruim 30 graden.

Het Marlothpark ligt ongeveer een minuut of 20 vanaf de Crocodile bridge gate, het is een heel groot park met over het hele park verspreid allerlei verschillende type huisjes, alle huisjes liggen wel zo ruim dat je niet je naaste burens ziet. Op het park lopen de beesten vrij rond, je ziet hier aapjes, koedoes, impala's, pumba varkentjes, zebra's en nog meer klein wild. Op dit moment is er eten en drinken genoeg voor de beesten, dus heel druk rondom ons huisje is het niet. Iedere avond probeer ik ze te lokken met een grote kool die ik gekocht heb, maar volgens mij vinden ze deze niet lekker, want die ligt er de volgende dag nog steeds.





Zondag

Dag 11: Kruger 25 maart 2018

Vanochtend maar eens met de kippen van stok gegaan en vroeg het park in. We reden even over half zes door de gate, waar het al behoorlijk druk was, het is zondag en dat is te merken. Na de gate gelijk rechtsaf de S25 op, hier heb je het meeste kans op leeuwen en andere katachtigen.

Wat betreft de leeuwen was het gelijk prijs, er lag een koppeltje op de weg. Hoeveel auto's er stonden te kijken maakte hen niets uit, ze bleven gewoon liggen.

Op een gegeven moment kreeg het mannetje er zin in, zie de foto.

Deze foto is niet geschikt voor jeugdige kijkers (lol)



Even verderop lag nog een gedeelte van deze grote groep mannetjes en vrouwtjes leeuwen. Het was heel druk met kijkers, dus zijn we weer doorgereden. Even later zagen we een kudde olifanten met jong, die op de weg stonden. Op ruime afstand hebben we staan wachten of ze van de weg af wilden gaan. Volgens een van deze olifanten, een jonge bull, stonden we nog te dicht bij en dreigend kwam hij op ons af. Dus snel in zijn achteruit en langzaam terug gereden, een kwade olifant op je motorkap daar heb je geen zin in. Hierna de weg vervolgd en je merkte al snel dat het warmer werd, op een gegeven moment zag je nog maar weinig leven langs de weg. De thermometer gaf 37 graden aan en dan is alles in diepe rust. De beesten zoeken de schaduw op en verdwijnen in de dichte bosjes.

Voor ons een reden om ook maar weer richting huis te rijden. Onderweg zagen we nog een neushoorn die verkoeling zocht in een plas water, gelijk heeft hij. Heel de terugweg heb ik in het zonnetje gezeten in de auto en warm dat dat was.

Vanavond de bbq maar weer aan en lekker onder de ventilator op het overdekte terras een hapje eten. Na het eten zijn we naar binnen gegaan, het is om 7 uur 's avonds nog steeds 30 graden. Ons huisje heeft gelukkig airconditioning dus het is hier heerlijk koel binnen. Ons Mhofu huisje heeft een speciale waterzuivering zodat we gewoon drinkwater uit de kraan kunnen tappen, dit scheelt een hoop gezeul met waterflessen, want met deze temperaturen gaan er heel wat liters water per dag doorheen







Mhofu/Kruger deel 2.

Maandag

Dag 11: Kruger 26-03-2018

Vanochtend reden we vroeg weg, iets vroeger dan gisteren en om kwart over vijf in de ochtend is het hier heel erg donker. Er is geen verlichting op de wegen, dus goed opletten, vooral omdat overal om deze tijd al mensen langs de snelweg lopen en fietsen. Reflecterende kleding kennen ze hier niet, dus ogen open en voorzichtig aan. Fietsen doen ze hier op de verkeerde helft van de weg, dus op de baan waar jij rijdt komen ze je tegemoet en dit alles zonder licht, vaak zie je ze pas op het laatste moment. We waren precies om half zes bij de gate en eigenlijk is het dan nog te donker om veel te zien. Morgen maar een half uurtje later weg.

Vandaag zijn we grotendeels via de verharde weg gereden, we wilden wat verder noordelijk rijden. Eerst richting Lower Sabie en dan de brug over naar Tshokwane. De afstand is maar 80 km over de verharde weg. Je mag hier maar 50 rijden, dus je zou er ongeveer 1  $\frac{3}{4}$  uur over moeten doen, dat is dus zonder stoppen. We reden om 5:30 uur de Gate door en waren om half twaalf bij Tschokwane, dus we hebben 6 uur over deze 80 km gedaan. Je stopt regelmatig om dieren te spotten en op sommige uitzichtpunten mag je even uit de auto voor een kleine pauze (ontbijt en koffiebreek). Op een dag rij je gemiddeld 200 km en daar deden wij meer dan 10 uur over. Op de onverharde weg geldt een snelheid van 40 km, maar het gemiddelde daar ligt rond de 20. De onverharde wegen variëren van redelijk tot slecht, wanneer het regent dan rij je echt door een modderpoel heen met overal plassen. Ook liggen er overal losse keien en zijn er grote gaten, dus het blijft oppassen. Het wil niet zeggen dat je op de onverharde wegen meer ziet dan op de verharde weg, het is niet te voorspellen.

Vanochtend begon de dag weer met een groep leeuwen in het gras, maar het was te donker voor de foto. Vervolgens reden we op de verharde weg toen we ineens een impala in een boom zagen hangen, deze was er door een luipaard in gesjouwd om later op te eten. Helaas was het luipaard niet te spotten.



Hierna onze weg vervolgd, het landschap na Lower Sabie richting Tshokwane is heel anders. Vind je in het gebied rond Crocedile Gate nog veel dichte bosjes, na Lower Sabie verandert het landschap in een veel opener vlakke met grasland en enkele bosjes. In dit gebied zie je dan ook de neushoorn en wat eenzame mannetjes olifanten lopen.



Toen we de weg terug reden wilden we nog even langs de boom met de impala om te kijken of deze er nog hing. Dit was nog het geval alleen was hij een stukje kleiner dan eerst. Er zat een grote adelaar bij, die de buit bewaakte. Toen hij klaar was met eten en weg vloog kwamen de gieren, 30 in de lucht en 10 in de boom en deze vielen op de impala aan tot deze uit de boom viel.



Het was een lange en mooie dag, onderweg kwamen we nog een roadblock tegen van auto's die met verrekijkers in het veld stonden te turen. Gevraagd wat er te zien was en ze vertelden dat er een luipaard gespot was in het hoge gras, maar dat ze hem niet konden zien. Ook de andere auto's konden niets zien. Of er nu echt een luipaard lag is nog maar de vraag, dus zijn we maar doorgereden. Op het einde van de weg lag er weer een groep leeuwen lui in de verte onder een boom. Het valt op dat we iedere dag wel leeuwen zien, deze zijn goed vertegenwoordigd in dit gedeelte van het park.

Het is eindelijk gelukt om in de internetwinkel in Komatipoort ons verslag online te zetten, want we hebben de Wifi router nog steeds niet terug. Het lukt Laurika geloof ik niet om deze werkend te krijgen. We zitten dus nog steeds zonder internet.

Dinsdag

Kruger: 27-03-2018

Vanochtend zijn we een half uurtje later naar Kruger gegaan maar de hele ochtend hebben we op een leeuw en wat grondhoornbills na, weinig gezien.

Nu blijken die grondhoornbills geringd te zijn en er wordt gevraagd of je ze wilt rapporteren wanneer je ze gezien hebt, waar, hoe laat etc. etc.



Dat wisten wij niet, dus de juiste tijd en plaats moeten wij schuldig blijven. Deze beesten zijn behoorlijk groot, ongeveer een halve meter en maken een heel raar geluid. Wanneer ze elkaar roepen is het alsof je de lage bassen van de radio hoort.



Om elf uur waren wij weer bij het huisje terug, even lekker niets doen en een beetje genieten van het zonnetje. Nu is dat zonnetje veel en veel te heet en na tien minuten hielden we het voor gezien. Dan maar lekker met een boek op het terras, dat is tenslotte ook vakantie. In de tuin van ons huisje zie je ook allerlei leuke vogels, op een tak vlakbij een ijsvogeltje.



Om twee uur zijn we weer richting Kruger gereden, we willen eens kijken of we vanmiddag wat meer geluk zouden hebben. In het begin was het nog steeds erg stil. Tot een uur voor sluitingstijd, toen zagen we nog twee groepen neushoorns zo'n 12 stuks. Toevallig hadden wij het er vandaag nog over, dat je hier zo weinig neushoorns ziet, terwijl 40% van de neushoorns in Kruger schijnt te zitten, vandaag werd dat dus ruimschoots goedge maakt. We kwamen ook nog een heel grote groep olifanten tegen en toen was het al bijna zes uur en moesten we zorgen dat we het park afkwamen en met ons nog vele andere auto's.





Als je 's morgens vroeg door het park rijdt dan zie je overal een soort van kippetjes langs de berm van de weg lopen. Ik noem ze roadrunners of suicide kippetjes. Ze lopen heel hard mee met de auto en schieten dan vlak voor je wielen weer de berm in. Rare beestjes.



Om wat beter te kunnen zien in de auto heb ik mijn autostoel omgebouwd tot een soort 'prinses op de erwt stoel'. Hier in huis hebben ze kussentjes voor op de buitenbank en deze passen precies op mijn stoel in de auto. Ik lijk nu wel 2 meter lang als ik in de auto zit, maar kan nu met gemak over de buitenspiegel van de auto heen kijken, in plaats van continu naar mijzelf te kijken in de spiegel en daar ben je snel op uitgekeken. Het gras langs de kant van de weg is behoorlijk hoog en met die 10 cm extra kijk ik er net overheen.



Ook hier in Marlothpark moet je vuil scheiden, plastic, papier en blik apart. Nu zijn we al een paar keer naar de stort gereden en het was er een bende van jewelste, volgens mij lag hier alles door elkaar. Vandaag stonden er grote zakken waar het vuil, zo te zien, gescheiden in was gegaan. Er stond hier een oudere vrouw al het vuilnis uit te zoeken en met de hand te sorteren, monnikenwerk. We hebben haar voor de moeite maar 100 rand gegeven, zij was hier heel erg blij mee.



Woensdag

Kruger 28-03-2018

Vanochtend toen we vertrokken was het heel erg mistig. Gelukkig reden we achter een safariwagen die ons door de mist richting Kruger leidde.



Eenmaal in Kruger trok de mist al snel op en konden we alles weer goed zien. Vandaag hebben we heel veel gezien waaronder een hyena stelletje met pups (ik weet niet hoe je hyena jongen noemt). Deze pups waren nog heel klein en er werd door een van de ouders regelmatig mee gesjouwd om ze in het gareel te houden. Heel leuk dat jonge spul.



We stonden bij een paar zebra's een bakje koffie te drinken toen we plotseling een groep giraffen zagen, met daarbij een nog heel klein girafje. We waren vandaag precies op de juiste tijd op de juiste plaats, vervolgens nog een leeuw en een grote groep olifanten. Tot nu toe hebben we iedere dag leeuwen gezien.









Zo rond een uur of twaalf wordt het warmer en dan zoeken de dieren de schaduw op. Wij zijn toen boodschappen gaan doen bij de Spar in Komatipoort en daarna naar ons huisje. Nu lekker niets. We hebben vandaag eindelijk de Wifi werkend teruggekregen van Laurika, er bleek iets met de simkaart te zijn. Beter laat dan nooit zal ik maar zeggen, want voor ons is het toch heel essentieel. De blog online zetten lukt hiermee helaas niet. Dus dat gebeurt als we thuis zijn. Vanavond nog een keer braaien, we hebben de lamsboerenworst ontdekt begin deze vakantie en die is heerlijk een echte aanrader als je van lamsvlees houdt. De lamsboerenworst die we bij de Spar in Malalane hebben gekocht was super die in Komatipoort was een stuk minder.

Vanavond tijdens de braai hoorden we ineens een hoop lawaai, zaten er een heleboel apen rond ons huisje. We hadden wat kool en wortels neergelegd, zoals we al de hele week doen, soms is het opgegeten maar meestal ligt het er gewoon nog als we terugkomen. De afgelopen dagen hebben we niet veel beesten gezien, behalve af en toe de bokjes en een keer de varkentjes.

Nu stond ineens de tuin vol met apen, 5 koedoes en 2 bokjes. Het was een drukte van jewelste. Het is wel oppassen met de apen, want als ze de kans krijgen dan pikken ze het eten van je bord af. De kool ging helemaal in de maag van mijnheer Koedoe en de rest had het nakijken en moest het doen met wat blaadjes en grasjes, de wortels werden door de aapjes snel ingepikt.







Donderdag

Kruger 29-03-2018

Vannacht slecht geslapen, we slikken hier malariatabletten maar ik ga daar momenteel ontzettend van dromen en slaap hierdoor heel onrustig, of is het de wijn? Zou natuurlijk ook nog kunnen. We zijn natuurlijk weer richting Kruger gereden want daar ben je hier tenslotte voor. Het gaat heel makkelijk met de Wildcard, nu hoef je alleen nog maar een registratieformulier in te vullen en je mag na de controle van de auto en je rijbewijs doorrijden. Het registratieformulier vul ik al in het huisje in dat scheelt weer een heel gedoe in de auto en bij de poort.

Het was vanochtend geen drukke beestenboel, wel weer een leeuw en wat olifanten, zebra's, impala's, een giraf en wat buffels gezien, maar dan op grote afstand van elkaar. Het is om 11 uur hier al 34 graden en dan zoeken de beestjes de schaduw weer op. Wij dus ook, even om een re-entry gevraagd aan de Crocodile Gate bij Kruger en dan rijden we vanavond zo het park weer in. Het bevalt ons eigenlijk best goed om in de ochtend een paar uurtjes rond te rijden, daarna even lekker niets te doen en dan weer het park in te gaan.





Hier krijg je geen jonge buffeltjes van, het bleken twee mannetjes te zijn, even oefenen zeker.

Vrijdag

Kruger 30-03-2018

Vandaag onze laatste dag. Om zes uur kwamen wij bij de eerste poort van Kruger aan en tot onze verbazing was deze dicht. Hoe zit dat? Kruger gaat toch al om 5:30 uur open? Er kwamen twee mannetjes naar ons toe die heel verwarrend vroegen wat we kwamen doen, duhh we staan hier niet op de bus te wachten. Toen we vertelden dat we een dagje Kruger kwamen doen mochten we door rijden, in tegenstelling tot anderen die al stonden te wachten, vreemd!. Toen we bij de tweede poort kwamen, stond hier een gigantische rij, driedubbel breed. Wij werden er uitgepikt door een medewerker van Kruger, die ook weer vroeg wat wij wilden gaan doen. Toen wij vertelden dat we een dagje Kruger in wilden en we een Wildcard hadden, mochten we binnen bij de receptie een permit halen. Hierna mochten we de driedubbele gigantische rij voorbij en door een ander poortje het park in. Al die mensen keken, van wat gebeurt daar. Ha, ha, wij zijn inmiddels al zo vaak geweest, wij zijn zo langzamerhand VIPS geworden. Het is vandaag Paasweekend en wat blijkt al die mensen die staan te wachten bij de gate, hebben accommodatie in het park geboekt. De efficiëntie bij de gate van Kruger is ver te zoeken, wat een chaos was het.

Wat een drukte vandaag, we hadden zo iets van we zien wel, als het file rijden wordt dan zijn we zo weer het park uit. We zijn bij de eerste de beste afslag afgeslagen de S25 op. Plotseling een hoop auto's bij elkaar en dat betekent meestal een leeuw. Twee leeuwen een mannetje en een vrouwtje naast de kant van de weg, Maarten kon nog net een goed plekje vinden voor de foto's. Ondertussen werd het er steeds drukker en drukker, dus wij dachten doorrijden. Dankzij de leeuwen hebben wij een hele tijd rustig door kunnen rijden zonder dat we allerlei auto's voor en achter ons hadden.



Wij zagen opeens olifanten langs de weg en besloten even te stoppen voor een bakje koffie. Plotseling zagen wij een heel klein baby olifantje in het gras lopen. Zo koddig om te zien, toen wij langsreden zagen we dat er aan de andere kant nog een baby olifantje stond. We zijn toen gekeerd en hebben staan kijken hoe die twee kleine donderstenen aan

het ravotten waren.





Al met al was het weer een mooie dag, het is vandaag erg warm om 11:00 uur was het al 34 graden en dan zoeken alle dieren de schaduw op. We zijn toen maar richting huisje gegaan, beetje opruimen en inpakken en nog even genieten van de rust en de vogeltjes hier in de tuin.





Impala roadblock





Toen we het Marlothpark in reden was er controle aan de gate, ze vroegen wat we kwamen doen. We vertelden dat we naar ons huisje gingen en dat we in Kruger waren geweest, gevraagd werd toen of we ons geregistreerd hadden. We zijn hier al twee weken vertelden we, toen was het goed. Op het park is het ook een stuk drukker en er zijn veel auto's op de weg. Er wordt ook gecontroleerd op snelheid. Je kan ook hier merken dat het Paasweekend is.

Morgen om 8 uur rijden wij weg, want we hebben schade aan de bodemplaat van de auto. Helaas rolde er een steen over de weg die niet meegaf, gelukkig zijn wij voor alles verzekerd maar er moet morgen wel een schaderapport worden opgemaakt, dus we plannen hiervoor maar wat extra tijd in.

Het is weer een geweldige vakantie geweest, voor ons anders dan anders omdat we nu op één plek hebben gezeten. Het huisje is goed bevallen, de ligging zo dicht bij het Krugerpark is geweldig. Vanavond voor de vierde en laatste keer eten bij Phumula. Het eten bij Phumula vinden wij tot nu toe erg goed, we hebben hier verschillende gerechten uitgeprobeerd, maar de spareribs blijven favoriet.

Dit was onze derde keer in Zuid-Afrika en de eerste keer in de herfst. Het leuke van dit jaargetijde is dat je nog wat jonge dieren kan zien, maar de begroeiing is erg dicht, zodat je goed moet zoeken. Ook is het in de herfst veel warmer. In september/oktober, eind winter, begin lente, kan je de beesten meestal veel eerder zien omdat de begroeiing dan veel minder is, het gras een stuk minder hoog. De natuur is dan wel een stuk troestelozer en de beesten concentreren zich dan meer rond de waterpartijen die er dan nog zijn. Zo heeft ieder jaargetijde zijn voor en nadelen.

Het huisje Mhofu is ons goed bevallen en is van alle gemakken voorzien, we waren blij met de speciale waterzuivering, de ventilatoren en de airco. Op bepaalde dagen was het zelfs te warm om op het terras onder de overkapping te zitten.



Zaterdagavond om 19:20 uur vliegen we weer terug met een tussenstop op Londen.