

20 sep '10 t/m 12 oktober 2010?

Donderdagavond, 21⁰⁰ uur - laatste avond. Onder genot van de bushgeluiden geven wij voor de laatste keer banaan aan de bushbabys: grote en kleine.

Het waren 2 geweldige weken. Voor ons de 2^e keer Zuid-Afrika, en het was weer een geweldige ervaring. Je leeft 2 weken in een cocon: natuur, dieren en verder niets. Heerlijk. Geweldig huis: knus, huiselijk en van alles te beleven met de gnoes, zebra's, kudde's, grysboltes, apes, ... te veel om op te noemen. Uitgerust naar huis.

Robert + Eclith