

Verslag van Cobi en Richard Tol. Zij waren in Mhofu van 9-9 t/m 26-9-2013.

We werden heel vriendelijk door Sandra, de vrouw die voor het huis zorgt ontvangen met een fles wijn.



Mhofu, het huis is heel gezellig en knus ingericht. Een echt bushhuis met 2000 m2 grond erom heen. We waren er net en het eerste varken kwam al eten halen gevolgd door een kudu.

Het is zo bijzonder als je op het terras zit en er lopen overal dieren. 's Avonds komen de bushbaby's langs. Dit zijn hele kleine nachtaapjes van ongeveer 15 cm. Heel vriendelijk en ze springen van boom tot boom maar ook op tafel.



Ze eten bananen en kindermeel met melk. Nu ik dit stukje schrijf springt er steeds 1 op tafel om naar de pc te kijken. Het is een echte bush ervaring als we op het terras zitten zeker 's avonds.



Vreemde geluiden brullende leeuwen vanuit het Krugerpark. Mhofu ligt er 200 m van vandaan. En ineens staan er rooibokjes voor je terras. Je hoort ze niet aankomen en ze eten uit onze hand. Kilo's peen bananen en sla wordt hier gegeten alleen niet door ons.



We hebben inmiddels ook een grote zak vogelzaad en een soort bix gekocht speciaal voor de antilopes, helaas al weer bijna op.

Rustig ontbijten is er niet bij het is druk bij de ontbijttafel!!





Een mooie wandeling langs het hek van het Krugerpark gemaakt. Schitterend en tegelijkertijd lopen de pumba's {varkens} langs je heen en rennen er grote groepen parelhoenders over het pad en in de bomen vele zingende vogels.....een paradijsje.





We hebben onze wildcard bij het Krugerpark gehaald en reden om 8.30 u het park al binnen. Zoveel olifanten gezien de ene groep nog mooier en groter dan de andere. En heel veel giraffes veel meer dan vorig jaar.





We waren zo enthousiast dat we moesten doorrijden om toch voor 18 u het park te verlaten. Het lukte net. We kwamen ogen te kort.

Niet alleen die dag maar dagelijks. Na onze ochtendwandeling zijn we naar Komatipoort gereden. Dit is de grensplaats van Mozambique.

Boodschappen voor de dieren gehaald en zakken met brandhout voor het kampvuur 's avonds. Daarna weer snel het Krugerpark in. **Weer zoveel gezien en het verveelt nooit.**



Als we thuiskomen verwelkomen de bushbokjes ons al. Ze krijgen dan bix en wij....een heerlijk glas wijn. BBQ aan en kampvuur en genieten.



Om 5.45 u door Kobus de ranger opgehaald. Weer zoveel gezien. Hele kleine olifantjes en nijlpaardjes gezien en aan het eind van de middag stond een giraf te bevallen. Slechts enkele meters verwijderd vanaf de weg. Het kleintje was er nog niet maar het kon niet lang meer duren. En weer moesten we weg i.v.m. de sluitingstijd van de gate.



Weer een super dag vandaag geweest. **We genieten van het mooie Afrika.**

We wandelden al even na 6 uur langs de rivier. Heerlijk weer en erg rustig. De oude Afrikaanse meneer die we elke dag ontmoeten bij de rivier vertelde ons dat er geen een dier aan de waterkant was. En omdat er geen dieren waren wilde hij de vogels wel voor ons roepen.

Hij maakte een bijzonder geluid en direkt kwamen er heel veel kleine vogeltjes aanvliegen, 2 soorten. Een boom vol met zingende vogeltjes.



Na een uur wandelen hadden we nog steeds geen dier gezien en ineens een grote zwarte wolk die naar de waterkant ging. Een enorme kolonie buffels zomaar uit het niets. Zo prachtig om te zien hoe dat uitwaaiert langs het water maar ook hoe het de leider volgt. Hierna verscheen een grote familie olifanten en ertussen liepen vele impala's. We kwamen ogen te kort. We waren dan ook helemaal blij van wat we allemaal gezien hadden.



Heerlijk op het terras van "ons" huis ontbeten. Daarna boodschapjes gehaald en direkt door naar het Krugerpark. Weer zoveel moois gezien.

Bij Lower Sabi 1 van de restcamps in het park hebben op het terras gezeten en genoten van de vele nijlpaarden en krokodillen die daar tegenover lagen.



Toen we wilden vertrekken kwamen er 2 busjes met schoolkinderen aan. Schattige zwarte kindertjes met gele blousjes aan en traditioneel geklede leerkrachten erbij. Zo mooi om te zien en alles lacht, zingt, beweegt en....luistert.

's Avonds weer kampvuur en bbq, lekker glas wijn en weer genieten van alle geluiden om ons heen. Onze eerste warme, zwoele avond. Alleen geen bezoek van dieren vanavond. Dat was jammer. Wel eten neergelegd zodat ze vannacht wel wat konden eten. En het was op vanmorgen !!

Dit is toch wel super!! We proberen te lezen maar dat lukt echt niet met alle dieren om ons heen. Het is geweldig !!!De beste keus die we gemaakt hebben om naar Mhofu te gaan.

Om 6 u bij het Krugerpark gearriveerd, maar over de brug rijden was niet mogelijk. Een groep impala's liep op de brug en zij hadden absoluut geen haast.

Om 6.30 reden we uiteindelijk het park binnen.

We wisten toen nog niet dat dit **DE TOP DAG** zou worden.

We zagen al snel een luipaard langs de kant van de weg liggen....een adrenaline stoot van jewelste. Toch gelukt dat wij de luipaard gespot hadden. Na 5 minuten nog 1 . Deze lag in de boom. Yes onze dag kon niet meer stuk.



We kwamen die morgen Kobus nog tegen, de ranger waarmee wij een dag op safari geweest waren. Hij kon het ook bijna niet geloven dat wij er 2 in zo'n korte tijd gezien hadden. Snel ging hij met de safariwagen richting de plek waar wij ze gezien hadden. Weer veel dieren gezien maar we waren nog steeds zo blij met onze luipaarden".



's Middags zagen we meer dan gewoonlijk gieren. We reden op een smal pad en daar lag een giraf. Toen begrepen we waarom er zoveel gieren waren. Een prachtig gezicht om dit te zien alleen de geur was wat minder.



De dieren bij de rivier hadden het warm en zelfs een giraf stond met zijn lange benen pootje te baden.

Prachtige hoornraven gezien en aan het eind van de middag passeerden ons 2 neushoorns slechts enkele meters van de auto verwijderd. 's Avonds bij ons kampvuurtje een extra glas wijn gedronken op onze topdag.



Er komen iedere dag meer dieren rondom ons huis.

Om 5.30 waren we in het Krugerpark om een wandeling te maken met 2 rangers. Het voelt toch heel anders of je in de auto zit of er loopt. Veel informatie kregen we over planten bomen en over verse voetsporen van de dieren.

Luipaard, leeuw !! en je zag waar een slang gekropen had (niet gezien !!!!)

Al snel stonden we vlakbij 3 neushoorns. Schitterend !!!! Onderweg met de groep (7 personen) ontbeten . Ook zo leuk en daarna sprongen tijdens het wandelen een leeuw en leeuwin plotseling uit het hoge gras. Niet ver van ons vandaan (slik). We hoorden ze grommen , ze renden weg kruisten elkaar . Wat een explosie en kracht binnen een seconde. Het ging zo snel. Het was weer een super ervaring.

Laatste boodschapjes gehaald en bij Mhofu in de tuin gezeten. We wilden lezen maar daar komt weinig van met zoveel dieren rondom je huis en zelfs op het terras. Je blijft hier ogen te kort komen, maar we vinden het ook zo leuk. 's Middags zijn we voor de laatste keer naar het Krugerpark gegaan om afscheid te nemen. Er waren minder dieren, maar wel voor de eerste keer waterbokken en een hyena gezien. En dat maakt alles goed.

's Avonds voor de laatste keer kampvuur, bbq en alle herinneringen van deze week opgehaald. Nog nooit zoveel dieren in de tuin gehad. Gelukkig hadden we heel veel voer dus werd het een afscheidsparty voor alle dieren. **We hopen dat de volgende huurders van Mhofu de dieren ook blijven voeren.** Het is voor ons een onvergetelijke ervaring geweest om zoveel dieren in je omgeving te zien en te horen.

Laatste ontbijt met de dieren. De tassen zijn gepakt en zo komt Sandra de sleutels halen. Schrijf dit mailtje en de varkens liggen om me heen en de vogeltjes fluiten. Raar dat we dadelijk hier weg zijn.



Het was geweldig..en elke dag (winter) warm weer. Gemiddeld 30 grdaen. We vertrekken zo naar Barberton waar we Chimp Eden gaan bezoeken.

Een hartelijke groet van
Richard en Cobi