

donderdag 28-08-2014 tot 01-09-2014

Beste Wilma en Jvo.

Ter afsluiting van onze 3 weekse Zuid-Afrika reis, hebben wij in jullie huis gelogeed.

Het is een fijne plek om daar te brengen.

Op donderdag 28 augustus waren wij om 05.30 uur opgestaan om op en om 06.30 zijn wij na een verblijf van een week bij een nacht van ons in het Olifants Private Game Reserve op weg naar het Mhofu huis.

Deze reis is via Hoedspruit, Orphen Gate, Santara, Tjokwana, hawer Sabie naar Krokodil Bridge gegaan.

In het Kruger N.P hebben wij die dag op de Bepaad Na de Big Five gezien.

De lepard en de Wild Dogs hebben wij wel in het Olifants P.G.R gezien.

Om 15.45 uur aankomst in het Mhofu huis

- De koffers uitgeladen, thee gedronken en de varkentjes gezien die ons luuxen begroeten.
- Daarna korte wandeling naar het befaamde bankje. De Nylpaarden, Krokodil, kudde buffels, kudde olifanten aan de overkant van de rivier gezien
- Wat gegeten en vroege ons bedje opgericht.

Vrijdag 29 augustus

- Vroege opgestaan en 's morgens een flinke wandeltocht van 2 uur langs de Rivier gemaakt.

- tijdens deze tocht gezien:

- impala's

- leeuw

- kudu's

- Giraf

- leguaan

- salamander

} aan de overkant.

} in het Maaloth Park

en bij het huis 's morgens, bokjes  
's middags, varkentjes  
kudu's  
bokjes

en bij de rivier: groot wit reiger  
krokodil  
hippo's

- 's middags: Komatie poort bezocht.

Zaterdag 30 augustus

- De hele dag Kruger N.P bezocht

gezien: - 2 Oorlofs, Nog een keer 1, en daarna  
Nog een keer 2.

- Myena, Olifanten, Giraffe, Nijlpaarden

- Jakhals, leeuw, impala's, zebra's,  
etc.

Zondag 31 augustus

- De laatste dag Kruger N.P

Veel dieren gezien o.a. de Big five  
(7. lions, leeuw.)

- Panorama route met God's Windows etc

hadden we aan het begin van onze reis al  
gedaan

- Ook Tzaneen bezocht en daar 3 nachten  
verbleven (wat een schitterende natuur is)

de kloof aldaar

maandag 1 september 2014 op weg naar huis.

Wat een schitterende trip.

Wij hebben deze gemaakt samen met onze kinderen.

Wij hebben het hier erg naar onze zin gehad en zullen deze locatie zeker onthouden

Met veel dank:

Jan, Bing, Quinine en Jasper Boos  
uit Haarlingen, Nederland

