

**Begin juli 2015 verbleef de familie Franken 1 week in Mhofu. Wat een mooie foto's! Het si duidelijk te zien hoe zij hebben genoten. Maiting Koedoe in de tuin en zwart renoster in de Wildtuin!**

























04-07-2015 t/m 12-07-2015

Wij hebben de afgelopen week enorm genoten! Wat een prachtig (gelegen) geweldige natuurgebied! We werden bij aankomst hartelijk ontvangen en een paar bushbucks, die al meteen uit onze hand aten! Lat nog veel meer dieren bij het huis, o.a. bush baby's, wrattenziemmer kudu's die voor het huis nog even lieten zien dat ze midden zaten... Ook erg genoten van de andere parken en de vriendelijke plaatselijke bevolking. Al met al een fantastische week gehad!

Ivo, Wilma en Laurika: bedankt!

Groetjes,  
Maarten, Maria, Charlotte en Marleen







































