

## **De familie Middag verbleef in Mhofu van 18 juli t/m 7 augustus 2015.**

Bijna een jaar geleden, na het lezen van de informatieve website en de enthousiaste mails van eigenaren Ivo en Wilma, hebben wij vakantiehuis Mhofu geboekt en wel voor 3 volle weken. De vakantie leek toen nog ver weg, maar de tijd is snel gegaan. Helaas ook de weken in Mhofu....Wat hebben we genoten! De vooraf hoog gespannen verwachtingen zijn meer dan waar gemaakt! Het lange(re) aaneengesloten verblijf op één locatie (mede op aandringen van onze zoon, die niet zo reislustig is), heeft ons veel gebracht: met name de tijd om in alle rust te genieten van de bush met haar geheime schoonheid. De bush, die zich in en rondom het huis ontvouwt met - alleen - haar geluiden en de dagelijkse komst van vele dieren, waarover ook eerdere huurders verhalen: zebra's, kudu's, wrattenzwijntjes, etc. en niet te vergeten 's avonds de bush baby's. Met de rivier op loopafstand (werkelijk heel dichtbij) trekken in de droge winterperiode - voor ons ideaal weer - de beelden van National Geographic live aan je voorbij....: we hebben mogen genieten van nijlpaarden, enorme hoeveelheden buffels, olifanten en verschillende antilopensoorten, drinkende leeuwen, giraffen, zebra's, wrattenzwijntjes en vele schitterende vogels, waaronder de visarend en ijsvogeltjes. Zo mooi!

Bijna onnodig om nog naar het Kruger Park zelf te gaan... Daar echter ook prachtige natuur en dieren gezien, niet alleen met de eigen auto, maar zeker ook tijdens de game drives, die wij bij de receptie van Crocodile Bridge hebben geboekt. Echt de moeite waard! Wij hebben in het park de Kruger Wildtuin Kaart gekocht in het Afrikaans. Heel praktisch en ook leuk! Een aanrader vinden wij een bezoekje aan de hippopool (S27 Kruger; "openingstijden" zie Wildtuin kaart). Grappig te ervaren dat je bij die pool (overigens evenals bij de picknickplek in Tshokwane en enkele uitzichtpunten) wél de auto uit mag. Bij de pool word je opgevangen door een ranger met geweer, die met je over de rotsen wandelt om je nijlpaarden te laten zien. Spannend hoor: op het moment dat wij er waren, had de lieve man net verse leeuwensporen ontdekt. Hij zei ons goed op te letten, omdat de leeuwen achter buffels aanzaten. Als we die zouden spotten, zouden we vast een "kill" zien... Helaas door ons die ochtend geen buffel gespot. Diezelfde avond tijdens een sunset-drive nabij de hippopool echter wel hyena's gezien met prooi...: een buffel. Vervolgens een indrukwekkende "kill" van 2 mannetjes leeuwen, die niet lijdzaam wilden toekijken hoe "hun" buffel door de hyena's werd verorberd. Een spektakel, waarbij onder een huiveringwekkend lawaai en gebrul één van de hyena's werd gedood. Niet direct leuk, maar wel een onuitwisbare ervaring. De volgende dag, in het voetspoor van de leeuwen en gechaperonneerd door 2 heren rangers met geweren, een morning walk door de bush gemaakt. Na de ervaring van de avond ervoor begonnen we er niet geheel onbevangen aan, maar de grote katten zijn we niet tegen gekomen. Wel een giraffe en een wrattenzwijntje...Jammer dat we dat niet eerder hebben we gedaan, voor ons echt één van de hoogtepunten van ons verblijf. Het luipaard hebben we helaas geen enkele keer gespot, maar dat is een goede reden om nog een keer terug te gaan, toch?!

Wij begrijpen nu ook de vogelaars: wat zijn er veel mooie vogels! Ook wel vreemde vogels gezien hoor: wat te denken van een slapende toerist onder de boom, waarin een luipaard een door hem gedode impala had neergelegd...wachtend op het luipaard, dat vervolgens niet meer kwam...

En ook alle kleine(re) dieren die wij hebben gespot: bouseekhoortjes, muishondjes etc. geweldig!

Tijdens ons verblijf in Mhofu voor 3 dagen afgereisd naar Swaziland. Leuk om de verandering in landschap te ervaren (ook heel mooi) en zeker aan te raden. In Mlilwane Wildlife Sanctuary paard gereden tussen zebra's, impala's en gnoe's. Heerlijk voor wie kan rijden en waarschijnlijk ook voor beginners. Het was allemaal goed georganiseerd en niet onbelangrijk: de paarden zagen er tevreden en goed verzorgd uit.

In Swaziland verbleven wij in Mvubu falls lodge: een fijn adres met - in onze visie - een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Na met heimwee in het hart afscheid te hebben genomen van Mhofu zijn we nog voor 3 laatste dagen afgereisd naar Hoedspruit, waar we hebben verbleven in Bush River Lodge: ook een goed adres met een mooie ligging direct aan de rivier. Ook hier wel wat dieren rondom de lodge, maar niet te vergelijken met Marloth Park en Mhofu. Ook ver(der) weg van een toegangspoort tot Kruger. Wél een goede uitvalsbasis voor het rijden van de Panoramaroute en het bezoeken van onder meer Moholoholo Wildlife Rehabilitation Centre. Wij vonden een bezoek aan dit centrum echt de moeite waard!!

Kortom: Zuid-Afrika is ons zeer goed bevallen en dat smaakt naar meer. De vraag is niet of we nog een keer terug gaan, maar wanneer....

Ivo en Wilma, hartelijk dank voor de gastvrijheid en het delen van Mhofu met ons. Een heerlijk huis in een prachtige natuur. We hopen dat anderen daarvan net zo kunnen en zullen genieten, als wij hebben gedaan!

p.s. tijdens onze vakantie was de verrekijker meer onze vriend, dan de fotocamera. De foto's die we bij ons reisverslag hebben gevoegd geven een indruk, maar niet meer dan dat. Beter is het om de schoonheid van de natuur zelf te beleven en te ervaren...!!

Hartelijke groet,  
Jorg, Renate, Lars en Floortje



Foto's bij en om Mhofu



























Foto's Kruger wildtuin















Daniel (Hippo Pool)

























Sabel















Floortje kan echt schilderen!

*Lieve mensen, heel erg bedankt dat jullie deze prachtige foto's met ons hebben willen delen! Ivo en Wilma*