

De familie Brouwer waren de laatste 10 dagen van augustus 2015 in Mhofu.















Afscheid van Daniel (HippoPools in de Wildtuin).





MHOFU









Langs de rivier





Mhofu









20-8 t/m 30-8 2015

We hebben een heerlijke tijd gehad in Koshu met name de dieren die elke dag langskomen is geweldig. Inmiddels 7 kelra's, 2 leuke mannetjes, 4 bosbokjes - moeder met ieder een jong en later derde en ook 2 mannetjes dichtbij te komen, 's avonds 2 bushbabes. we hebben aardig wat wortels, soete aardappel en bananen ingeslagen. van de sinaasappels waren te minder gecharmeerd.

De stilte is heerlijk overdag en in de avond hoor je de wijfpaarden horen, soms het brullen van leeuwen en eenmaal hyena's.

Een safari drive gemaakt met Kobus. Hij kan veel vertellen over de dieren - en zijn uitroep: "Welcome to Africa guys!" hebben we niet gewen vergeten.

De nieuwe bedden slopen heerlijk, dat is ook erg belangrijk.

Bij jakula en Pumula restaurants hebben we heerlijk gegeten. We vonden in eerste instantie het vakantie huis aan de lesappé kant, de 2 vliegtuigkoffers konden we niet kwijt en de ruimte in de linker slaapkamer liet te wensen over. Maar ~~na~~ huis was heel je aan gevend en we zijn dankbaar dat we in jullie huis mochten verblijven.

met hele vriendelijke groeten,

Fred, Damien en Abé