

Lukas, Miranda en Christophe waren onze huurders vanaf 17 maart 2016 voor 4 nachten.

Na even zoeken, ontdekten we het huis waarover we al zoveel hebben gelezen en gezien op internet. Laurika, de huisbewaarster, stond ons al op te wachten.

In werkelijkheid is het nog mooier dan op het internet! Ik voel me hier al direct thuis.

Dit is helemaal anders dan logeren in een lodge of een hotel, we verblijven hier in een huis van privépersonen, dat persoonlijk is ingericht. Het is minder neutraal en strak, het geeft een meer huiselijk gevoel. Alles wat we nodig hebben is hier aanwezig, we hebben zelfs twee badkamers! We werden direct bij onze aankomst verwelkomd door een impala-bokje dat kwam bedelen om voedsel. We gaven het een appel. Nadat we onze koffers hadden binnen gebracht, hadden we alweer bezoek: twee wrattenzwijnen: Pumba één en twee. Ik vond deze beesten altijd al lelijk, maar als je ze vlakbij ziet, zijn ze gewoonweg afgrijselijk! Ze aten een paar appels en wat brood en vertrokken dan naar een ander adres.

Christophe maakte de barbecue aan en we aten lamskoteletten met sla, tomaten, komkommers en patatjes in de schil.

Dag 2 in Mhofu Marloth Park

We aten ons ontbijt op de veranda in het gezelschap van twee impala's. Een enorme spin was een indrukwekkend web aan het bouwen tussen twee bomen die op twee meter van elkaar stonden: tijd voor Christophe om zijn macro-lens boven te halen. 't Was wel mooi, maar ik heb toch liever dat ze buiten blijft! Lukas heeft de voederplaats in de tuin hier flink proper gemaakt.

We gingen op verkenning in Marloth Park en keken wat rond naar de verschillende huisjes en de dieren die hier vrij in de niet-omheinde tuinen lopen. We zagen veel impala's, enkele giraffen, een mestkever die een enorme bol mest over de weg rolde, een struisvogel en zebra's. De dieren zijn hier heel gewoon aan mensen en hebben weinig schrik. Je mag ze voeren, zolang je ze maar geen brood, mais of graan geeft: hier kunnen ze ziek van worden en zelfs van sterven. Groenten en fruit kunnen geen kwaad.

We deden wat boodschappen in de supermarkt van het park en Lukas speelde even in de speeltuin. Aan de oever van de Krokodil rivier, die de natuurlijke grens met Kruger Park vormt, stopten we om te kijken of we geen wild konden spotten. We zagen enkel wat maraboes, waterbokken en watervogels.

Tegen de middag werd het enorm heet: 33 graden in de schaduw, geen weer om veel te doen. We gingen lunchen in een restaurant Serene Oasis met een terras dat over de Krokodil rivier uitkeek. Daarna reden we terug naar Mhofu. Ik heb het plonsbad (Pumbad) bij het terras uitgekuist en Christophe deed het vollopen. **We zaten met ons drietjes in het bad in de bush te kijken naar de impala's die voorbij stapten. Het leven kan toch heerlijk zijn!** Bij valavond gingen we nog even tot aan de rivier, maar we zagen niets interessants. Voor het diner hebben we gewoon gekookt aan het gasfornuis, want Lukas was te moe om nog een barbecue te doen.

Dag 3 in Mhofu Marloth Park

Vandaag gingen we op safari in Kruger Park. Kruger is het grootste nationale reservaat in Zuid-Afrika; het is groter dan België!

We reden de poort door waar we gecontroleerd werden op alcohol en geweren. We hadden twee blikjes bier bij en die moesten we in bewaring geven aan de receptie, want in Kruger is er nultolerantie qua alcohol. We kochten in de winkel aan de ingang een natuurboek voor Lukas met prentjes van alle dieren met een hokje ernaast zodat hij kon afvinken wanneer hij zo een dier zag. Hier was hij wel even zoet mee! Zo kan hij zijn vriendjes op school tonen wat hij allemaal gezien heeft. Al vlug zagen we een paar wrattenzwijnen, zebra's, wildebeesten (gnoes), visarenden en een witte neushoorn.

Op een gegeven moment zagen we enkele auto's staan, en dat betekent meestal dat er iets heel interessant te zien is. Ik draaide mijn raampje open en vroeg aan de anderen waarom ze hier stonden: een jachtluipaard! Op al onze Afrikareizen hebben we nog nooit een (jacht-)luipaard in het wild gezien! Hij (of zij) lag lekker te dutten onder een boom.

Na een 50 km gingen we lunchen in Lower Sabie. We kochten hier ook een tof Kruger-T-shirt voor Lukas. Na de lunch gingen we verder op zoek naar dieren, maar Lukas hield het voor bekeken en ving een grote uil. Ik heb hem toch gewekt wanneer een enorme steen in een regenplas langs de weg een nijlpaard bleek te zijn. We stonden gewoon twee meter van het gevaarlijkste dier van Afrika!

Enkele meters later zagen we een paar olifantenvrouwtjes met hun kalveren en een dood impalahert dat door een luipaard of een jachtluipaard in een boom was gesleurd. We moesten ons nu wel even haasten om om zes uur terug aan de poort te zijn, want dan sluit Kruger. Vanavond deden we nog eens aan de nationale sport in Zuid-Afrika: braai (barbecue). Ondertussen keek Lukas op de tablet nog eens, voor de vijfhonderste keer, naar "de leeuwenkoning"

Dag 4 in Mhofu Marloth park

Deze dag genoten we van onze laatste rustdag in Mhofu. We deden niet veel bijzonders: laat ontbijten op de veranda in het gezelschap van de boksbokjes, een kleine wandeling, wat voetballen met Lukas tot zijn voetbal in de doornstruiken lek werd gestoken en vooral veel zweten! Het was 32 graden in de schaduw! Ik nam ook een aantal foto's van een reuze leguaan die langs kwam. Hij at groenten en aardappelen, maar was precies toch nog gekker op kippenworst. Ik weet niet precies hoe dit dier in het Nederlands heet, in het Engels noemt het een "rock monitor". Ik kom in elk geval niet te dichtbij, want hij ziet er wel kalm uit, maar kijkt enorm boos, en het feit dat die kippenworst zo goed binnen gaat.. We reden ook nog even naar de "trading post" om een ijsje te eten, wat boodschappen te doen voor de avond braai en een glaasje wijn te drinken. Alhoewel, glaasje, zeg maar glas: hier schenken ze enorm grote glazen! Dus na twee glazen was het tijd voor een kleine siësta. 's Avonds aten we kip met gegrilde paprika en tomaat en koude patatjes. We gingen vroeg slapen, want we vertrekken maandag tijdig naar Swaziland.







Pindat.com



Pindat.com



Pindat.com



Pindat.com























